

İçimi Acıtıyor, Gazze!!!

Ayhan ERKMEN tarafından yazıldı.
Salı, 22 Temmuz 2014 18:43 -

Ey acının, hüznün anlamsızlaşmış hiçsizleştiği, hissizleştiği, utandığı haya ettiği şehir, ey ambargoların, katliam ve talanların, zulüm ve işkencelerin her türlü üzerinde denenmiş şehir, beni İsrail tarafından ölümcül silahları, bombaları ve bilumum insan nevini yok etmeye, eritmeye hazırlanmış zehir kan kusan makinelerin hedefinde olan laboratuvar dönmüş şehir, ey yıllardır hançer misali bağrına saplanan ihanete direnen ve gittikçe güçlenen şehir...

Ey zalimleri, birleşmiş müşrikleri, ihanet şebekelerini besbelli ettiren, hakkı batıldan ayıran Furkan, ey gecesinin aydınlandığı ve karanlığının nurlandığı yalnız, ey yardımsız ve kimsesiz bırakılmaya çalışılan coğrafya, ey ümmetin imtihanı, ey ümmetin iftihar tablosu, ey yiğit korkusuz cengaverlere bağrını açan şehir,

Ey imkansızlıkların, bahane ve mazeretlerin arkasına sığınanlara atılan tokat, ey şehadetin buram buram koktuğu ve rahmet yellerinin estiği şehadet bahçesi, ey firdews ve naim cennetlerine açılan kapının anahtarı, ey insanlığın unutulmaya yüz tuttuğu yerin adı, ey şehadet kokusunun zehirli gazlarla kesilmeye çalışıldığı şehir

Ey evlatlarının kolunu, bacağını, gövdesini sadaka olarak rabbine sunan cömert,

Ey en halisane, en içten yakarışlarını, dualarını ve gözyaşlarını göğe doğru yükselten, mazlum ve mahrumun en mücessem hali, ey arşın perdelerinin aralandığı ve ortadan kaldırıldığı hüzn

Ümmete diriliş, direniş ve mücadele pompalayan, ey sabır ve şükür secdeleriyle yücelen, ey cenneti kanı, canı ve malı ile satın alan dürüst tüccarlar,

Beni İsrail'in arsızlığını, yüzüstülüğünü ve saldırganlığını afişe eden,

İçimi Acıtıyor, Gazze!!!

Ayhan ERKMEN tarafından yazıldı.

Salı, 22 Temmuz 2014 18:43 -

Peygamber katillerinin saldırılarına karşı şahlanıp darbeler indiren,ey heybetliyle Yahudi siyon teşkilatlarına korku salan ,

Ey yüreğimin en yanık yeri, dualarımın vazgeçilmezi beklide bir numarası, bana hayatı anlamsız kıldırıp ölümü ve şehadeti tatlılaştıran, dünyevileşme ve biriktirme hırsımı hizaya getirip ona gem vuran, beni bencil ve cimri davranmaktan alıkoyup cömert ve eli açık olmamı vazedemeyen,

Bana tüm yeteneklerimi ve imkanlarımı kullanmayı pratik olarak ders veren, durmanın ve oturmanın, tembellik ve acziyetin bana yakışmadığını öğreten öğretmen,

Umut ve sevdalarımın rutüş veren, hayat çizelgesine fırçasını dokunduran, sevgime yeni bir boyut getirip sıralamasını değiştiren...

Sendeyim ve seninleyim, buradayım ama burada değilim, ordasın ve ben orda değilim, şaşkınlık ve falsolar çiziyorum, seninle buluşmak sana koşmak istiyorum, bedenimi sana armağan etmek istiyorum.

ve en ağrıma gidiyor, içimi acıtıyor, kendileriyle aynı toprak üzerinde yaşamaya utandığım, içimizdeki teslimiyetçi ruhun korku hafakanlarının ardından giden zavallıların,suçlu faturayı sana kesip şöyle demeleri yok mu “onlarda yerinde rahat durmuyorlar, niye canavarı uyandırıyorlar ki, niye o tarafa roket atıyorlar ki”,hezeyanlarını sergileyen aşağılık kompleksi esirleri, zevkinden milim bile olsa düşmeyi kayıp olarak gören, içtiği coca cola'nın tadının güzel olduğu zehabına kapılıp kardeşinin kanının içtiğinin farkında olmayanlar, elinden bir şey geldiği halde bir şey yapamayan yöneticiler, topu taca atanlar, kendisine toz dokundurtmayanlar içimi acıtıyor, içimi acıtıyor Gazze.....